

Regenboogkerk Paasmorgen 2021 4 april

Projectlied Pasen

Aan het kruis is Hij gestorven, na drie dagen opgestaan.

Levend staat Hij in ons midden: Hoor, Hij noemt je bij je naam!

In een wereld vol van vragen, is Hij bij ons in de pijn,

heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.

Heel de wereld moet het weten: Jezus, Hij is opgestaan.

Ook aan jou geeft Hij het leven: Hoor, Hij noemt je bij je naam.

Liturgie Regenboogkerk

Datum: 4-4-1 Zondag

Bijzonderheden: Paasmorgen

Voorganger: Ds. Christi Bartelink

Organist: Alexander Prins

Ouderling van dienst: ...

Lector: Willy

Beamer: Sander

Overige medewerkers: ...

Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: 634: 1,2 U zij de glorie

Stil gebed

Votum en groet: *V: Onze hulp is in de Naam van de Here*

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal

A: AMEN

V: Wij bidden U, God,

A: amen.

Openingstekst

Zingen: 627: 1-5 wij delen verdriet en zorgen

Paaskaars binnendragen

Zingen: 284: Christus Gij zijt het licht in ons leven (canon)

Kaarsen worden aangestoken

Gebed om de opening van het Woord

Zingen: 326: 1,4,5 en 6 van ver van oudsher aangereikt

Afronding van het project

Projectlied

Schriftlezing: Combinatielezing

Zingen: 632: 1-3 Dit is de dag

Schriftlezing: Johannes 20: 1-18

Zingen: 642: 1,5, 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Verkondiging

Zingen: 611: 1-3 wij zullen leven God zij dank

Gebeden

Collecten

Zingen: 637: 1-4 O vlam van Pasen

Zegen, die we zingend beantwoorden met: Amen, amen, amen!

We groeten elkaar kort en lopen naar buiten, daar zingen we met begeleiding van het orgel en de voorzangers lied 624: Christus onze Heer verrees!

Schriftlezing: combinatie uit

Kolossenzen 3: 1 en 4 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. En wanneer Christus uw leven, verschijnt, zult u ook, samen met Hem, in luister verschijnen.

Jesaja 25: 8a voor altijd doet Hij de dood teniet.

Psalm 118: 17 Ik zal niet sterven maar leven, en de daden van de Heer zal ik verhalen.

Psalm 139: 1, 6, 8, 18 a en 24 a Heer, U doorgrond en kent mij. Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mij begrip te boven. Klom ik op naar de hemel, U tref ik daar aan. Lag ik neer in het dodenrijk, U bent daar. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij U. Leid mij over de weg die eeuwig is.

Psalm 118: 24 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.